



HISTORISCHE VAARDIGHEDEN

FEIT EN MENING HERKENNEN

De geschiedenis kan alleen tot stand komen door bronnen uit het verleden. In de eerste eeuw v. Chr. trok Julius Caesar naar Gallië (het huidige Frankrijk) toe om de bevolking te onderwerpen en het gebied aan het Romeinse Rijk toe te voegen. Hij hield verslagen bij met daarin zijn ervaringen. In deze bron zitten veel verschillende feiten en meningen verborgen. Het is aan jou deze van elkaar te onderscheiden. Bestudeer de bronnen en beantwoord onderstaande vragen.

1. Bron 1 t/m 4 zijn fragmenten uit *Commentarii de bello Gallico*. Deze fragmenten zijn *feiten* of *meningen*. Geef per bron aan of het gaat om een feit of een mening.
2. Het wordt lastiger als je een groter stuk tekst moet analyseren op *feiten* en *meningen*. Bestuur bron 5 en markeer de feiten met **rood** en de meningen met **blauw**.

bron 1 – een fragment uit *Commentarii de bello Gallico* door Julius Caesar:

‘Gallië in zijn geheel is opgedeeld in drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, zij die in hun eigen taal Kelten, in onze taal Galliërs, genoemd worden, het derde. Al deze verschillen van elkaar in taal, instelling, wetten.’

bron 2 – een fragment uit *Commentarii de bello Gallico* door Julius Caesar:

‘Van al dezen zijn de Belgen het dapperst, vooral omdat zij met hun beschaving en verfijnde levenswijze het verst verwijderd zijn van de Provence en omdat zij het dichtst bij de Germanen leven, met wie ze continu in oorlog zijn.’

bron 3 – een fragment uit *Commentarii de bello Gallico* door Julius Caesar:

‘Doordat de soldaten vanaf een hogere plaats speren hadden geworpen, doorbraken zij de slaglinie van de vijanden gemakkelijk. Nadat ze die uiteengeslagen hadden, deden ze met getrokken zwaarden een aanval op hen.’

bron 4 – een fragment uit *Commentarii de bello Gallico* door Julius Caesar:

‘De Nerviërs (een Belgische volksstam) grensden aan hun gebied. En toen Caesar zich bevroeg over hun aard en gewoonten, vernam hij het volgende: ze waren woeste mannen, met grote moed; ze scholden de overige Belgen uit en beschuldigden hen, die zichzelf aan de Romeinen hadden prijsgegeven.’

bron 5 – een fragment uit *Commentarii de bello Gallico* door Julius Caesar:

‘Terwijl Caesar in deze streken verbleef vanwege het gereedmaken van de schepen, kwamen er uit een groot deel van het gebied gezanten bij hem, om zich te verontschuldigen voor hun beleid van de afgelopen periode, namelijk dat zij zich als barbaren hadden gedragen. Als barbaren hadden zij het Romeinse volk een oorlog aangedaan, zonder bekend te zijn met onze gebruiken en gewoonten. Toch was Caesar vrij positief over deze ontmoeting, omdat hij liever een vijand minder had. Bovendien was het niet het juiste jaargetijde om nu oorlog te voeren en moest er niet teveel tijd en aandacht worden besteed aan zulke onbelangrijke zaken.’