



# HISTORISCHE VAARDIGHEDEN

## IN DE TIJD PLAATSEN

Hedendaagse historici schrijven maar al te graag over de democratie van Athene. Toch kende Athene ook andere bestuursvormen. Athene heeft in de loop van haar geschiedenis vier verschillende soorten bestuursvormen gekend. Je moet deze bestuursvormen in de juiste tijd kunnen plaatsen.

Teken een tijdbalk in je schrift, lopend van 900 v. Chr. tot 400 v. Chr., waarin je aangeeft:

- in welke vier perioden de Atheense bestuurlijke geschiedenis kan worden verdeeld;
- welke bestuursvorm bij iedere periode past en;
- welke bron bij welke periode past.

Geef ook aan welke bestuursvorm jouw voorkeur heeft. Beargumenteer je antwoord.

De bronnen zijn afkomstig uit een boek van de geschiedschrijver Herodotus. Hij laat in dat boek verschillende mensen met elkaar discussiëren over de beste bestuursvorm.

**bron 1** – de Griekse geschiedschrijver Herodotus:

‘Een koning hoeft zich van niemand iets aan te trekken. Ook al wordt de beste man koning, als hij eenmaal koning is, denkt hij dat hij alles kan. Daardoor gaat hij verkeerde dingen doen. Maar het ergste is dat de alleenheerser oude gewoonten afschaft en mensen zomaar laat doden. Maar als het volk de macht bezit, dan gebeurt dat allemaal niet. Dan worden de beste bestuurders door loting aangewezen. Zij moeten verantwoording afleggen aan het volk over wat ze doen. En alle besluiten worden door het volk genomen.’

**bron 2** – de Griekse geschiedschrijver Herodotus:

‘Mensen die zich niet willen overleveren aan een koning, moeten dat ook niet doen aan een regering van het volk. Immers hoe kan het volk weten wat goed is, als het dat nooit geleerd heeft. Een volksregering zou de zaken te snel behandelen zonder er rustig over na te denken. Laten we een regering uitkiezen van de voortreffelijkste mannen en hun de macht de geven. De beste mannen zullen ook de beste besluiten nemen.’

**bron 3** – de Griekse geschiedschrijver Herodotus:

‘De beste man moet regeren. Hij kan feilloos de massa leiden. In een aristocratie kunnen de bestuurders gemakkelijk ruzie krijgen met elkaar. Dan komt er toch een alleenheerschappij. Als het volk de macht heeft, loopt het zeker fout. Want niet alleen goede, ook slechte mensen komen in het bestuur. Die slechte mensen benadelen het volk ten gunste van zichzelf. De macht kan daarom het beste in handen liggen van een koning en zijn erfopvolgers.’

**bron 4** – de Griekse geschiedschrijver Herodotus:

‘Soms komt het voor dat een man zich zo populair maakt en de macht weet te grijpen. Deze man heerst als een soort van dictator over het volk. Niet altijd werd dit door het hele volk geaccepteerd.’