



HISTORISCHE VAARDIGHEDEN

ONDERZOEKSVRAGEN BEOORDELEN EN FORMULEREN

In het verleden zijn er veel bronnen verschenen over Karel de Grote. Over zijn sterke gevoelens voor het christendom, zijn bestuur en zijn kroning tot keizer. Veel onderzoekers hebben zich ook beziggehouden met Karel de Grote. Zij probeerden een antwoord te formuleren op de vraag: **Hoe succesvol was Karel de Grote?** Een belangrijke onderzoeksvraag waar ze verschillende bronnen voor hebben gevonden. Niet alle bronnen bleken echter even bruikbaar. Geef per bron aan:

- of de bron helpt bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag en;
- als dat niet het geval is, bedenk dan zelf een passende onderzoeksvraag.

bron 1 – dit verslag komt uit het ‘Liber Ponticalis’, geschreven in Rome:

‘Toen de geboortedag van onze Heer Jezus Christus kwam, verzamelden ze zich opnieuw allemaal in de Sint- Pieter. Vervolgens kroonde de heilige, vrijgevinge paus Karel eigenhandig met een kostbare kroon. Alle trouwe Romeinen, die zagen hoeveel hij van de heilige Roomse kerk en zijn voorganger hield en hen beide verdedigde, riepen hardop en met één stem: ‘Voor Karel, door God gekroond, grote en vredelievende keizer, leven en succes!’ Dit werd drie keer voor het heilige graf van de heilige Petrus geroepen.’

bron 2 – een verslag geschreven door een vriend van Karel de Grote:

‘Karel de Grote was breedgebouwd en fors, lang van postuur, maar ook weer niet bovenmaats: men weet dat zijn lengte zeven keer de maat van zijn voeten bedroeg. Zijn kruin was rond, zijn ogen waren ongewoon groot en levendig, zijn neus iets langer dan gemiddeld. Hij had mooi grijs haar en zijn gezicht was vriendelijk en opgewekt. Daardoor straalde hij een groot gezag en een grote waardigheid uit, zowel zittend als staand. Hoewel zijn hals wat dik en kort leek en zijn buik lichtjes naar voren viel, viel dat niet op.’

bron 3 – Karel de Grote liet de volgende tekst opschrijven:

‘Met deze brief willen wij liefdevolle groeten overbrengen. Mijn leger heeft gestreden tegen de Avaren (een volk in het huidige Oekraïne). De Almachtige God gaf mij de overwinning en doodde veel Avaren - zo’n groot aantal, dat er wel gezegd wordt dat er in geen tijden zoveel Avaren afgeslacht zijn als toen. Mijn leger heeft het fort geplunderd en bleef daar tot de volgende dag om drie uur. Ze trok daarna zonder problemen terug met de buit die ze had gestolen. Mijn leger heeft 150 Avaren levend gevangengenomen en ze wacht op een bevel over wat er met deze mensen moet gebeuren.’
