



MUZIEKANALYSE

FASCISME EN NATIONAALSOCIALISME IN MUZIEK

De nationaalsocialisten maakten op grote schaal propaganda om hun ideeën te verbreiden. Veel toespraken van nazileiders werden via de radio uitgezonden. Maar ook op straat was de propaganda vaak hoorbaar in de (mars)liederen van de nazi's en Hitlerjugend. De Nederlanders die de oorlog hebben meegemaakt, zullen zich de zingende Duitse soldaten herinneren. Misschien herinneren zij zich ook wat er werd gezongen. De Duitse soldaten zongen verschillende soorten liedjes. Op alle liedjes viel goed te marcheren.

1. Ga bij de marsliederen per bron na welke kenmerken van de ideologie van het fascisme/nationaalsocialisme je erin vindt. Citeer daarbij een zin of zinnen waaruit het kenmerk blijkt.
2. Hoe groot of gering kan de invloed van deze liedjes zijn geweest? Geef een beargumenteerd antwoord, waarin je factoren noemt die daarbij van belang zijn.

lied A - Heil Hitler dir

'Duitsland, ontwaak uit uw boze droom. Wij willen vechten voor uw verrijzenis. Arisch bloed zal niet ten onder gaan.

Wij zijn de mannen van de NSDAP.

Het wel en wee van de wapens ligt ons na aan het hart.

Het hakenkruis zijn wij trouw

Heil onze Führer, heil u, Hitler.'

lied B - Wenn die SS und SA aufmarschiert!

'Als de SS en de SA opmarcheren, nu tsjing ta ra ta ta. Vast in de schrede, stevig is de tred.

Links, twee, drie, vier, ieder is er bij.

En zo marcheert men tegenwoordig in elk stadje.

En daarvan droomt elk Duits meisje.

Want de zwarte SS en de bruine SA bevalt het marcheren.

Dat is het mooiste op aarde.'

lied C - Heil Deutschland

Duitsland, land van de trouw, o gij mijn vaderland,

U zweren wij opnieuw trouw met hart en hand.

Stralend verrijst u weer, prachtig na een bange nacht, Jubelt gij Duitse broeders, Duitsland is opnieuw ontwaakt.

Hakenkruiskleuren, zwart, wit en rood,

groeten en herinneren: weest trouw tot de dood. Duisters,

weest broeders, reikt elkaar de hand, heil onze

Führer, heil het vaderland.

lied D - die Jugend marschiert!

De jeugd marcheert met vrolijk gezang,
bij zonneshijn en regen.

De jeugd marcheert met zegevierend geluid het grote
doel tegemoet.

Wij bestormen de wereld in stevig marstempo Wie jong
is, die voelt de vrijheid.

De jeugd marcheert – de dag is niet ver –
de Führer tegemoet, hoera, Sieg Heil.

lied E - Horst Wessellied

Het vaandel hoog! De rijen vast gesloten!

De SA marcheert met vastberaden pas

Kameraden, door rode front en reactie neergeschoten,
marcheren in gedachten in onze rijen mee.

De straat vrij voor de bruine bataljons,
de straat vrij voor de Sturmabteilungsman.

Naar het hakenkruis kijken, hoopvol, al miljoenen. De
dag voor vrijheid en voor brood breekt aan.

Voor de laatste maal wordt het signaal voor de aanval geblazen.

Tot de strijd staan we allen al gereed.

En Hitlervlaggen wapperen boven alle straten.

De slavernij duurt nog maar korte tijd.