



MUZIEKANALYSE

DE FRANSE REVOLUTIE

Beluister *Viva la vida* en lees de songtekst. Beantwoord vervolgens onderstaande vragen in je schrift.

1. Noem twee voordelen en twee nadelen van het koningschap uit de tekst.

2. Noem minimaal drie woorden en/of zinnen uit de Nederlandse vertaling die over absolutisme gaan. Leg uit waarom je voor die woorden/zinnen hebt gekozen.

3. Schrijf de woorden/zinnen op die gaan over:

- Lodewijk XIV;
- Lodewijk XVI.

4. Noem minimaal drie woorden en/of zinnen uit de Nederlandse vertaling die over revolutie gaan. Leg uit waarom je voor die woorden/zinnen hebt gekozen.

5. Bekijk de afbeeldingen op de volgende bladzijde. De cover van het cd-album van Coldplay is afgeleid van het schilderij 'De Vrijheid leidt het volk' van Eugene Delacroix. Leg uit in hoeverre de cover van het album aansluit bij de liedtekst.



Eugène Delacroix, *La Liberté guidant le peuple*
(Vrijheid leidt het volk), 1830.



Albumcover *Viva la Vida* (Coldplay),
2008.

Songtekst Viva La Vida

I used to rule the world
Seas would rise when I gave the word
Now in the morning I sleep alone
Sweep the streets I used to own

I used to roll the dice
Feel the fear in my enemies' eyes
Listen as the crowd would sing
"Now the old king is dead, long live the king!"

One minute I held the key
Next the walls were closed on me
And I discovered that my castle stands
Upon pillars of salt, and pillars of sand

I hear Jerusalem bells a'ringing
Roman cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field

For some reason I can't explain
Once you'd gone it was never
Never an honest word
That was when I ruled the world

It was the wicked and wild wind
Blew down the doors to let me in
Shattered windows and the sound of drums People
couldn't believe what I'd become

Revolutionaries wait
For my head on a silver plate
Just a puppet on a lonely string
Oh...who would ever wanna be king

I hear Jerusalem bells were ringing
Roman Cavalry choirs were singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field

For some reason I can't explain
I know Saint Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world

Hear Jerusalem bells were ringing
Roman Cavalry choirs were singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field

For some reason I can't explain
I know St. Peter won't call my name
Never an honest word
But that was when I ruled the world Oooh oooh oooh
oooh

Songtekst Viva La Vida

Ik heerste over de wereld
Zeeën rezen omhoog wanneer ik de opdracht gaf
Maar nu slaap ik alleen in de morgen
Ik veeg de straten die eens van mij waren

Ik had de touwtjes in handen
Voel de angst in de ogen van mijn vijand
Luister terwijl de menigte zingt:
'De oude koning is dood! Lang leve de koning!'

Het ene moment had ik de sleutel
Het andere moment sloten de muren mij in
En ik ontdekte dat mijn kasteel
Op pilaren van zout en pilaren van zand stond

Ik hoor de klokken van Jeruzalem luiden
De koren van de Romeinse Cavalerie zingen
Wees mijn spiegel, mijn zwaard en schild
Mijn missionarissen in een vreemd gebied

Om de een of andere reden kan ik niet verklaren
Was je eenmaal koning, er was nooit
Nooit een eerlijk woord
En dat was toen ik over de wereld heerste

Het was de slechte en wilde wind
Het blies deuren omver om binnen te komen
Gebroken ruiten en het geluid van trommels
Het volk kon niet geloven wat er van mij was geworden

Revolutionairen wachten
Op mijn hoofd op een zilveren schaal
Slechts een marionet aan een eenzaam koord
Oh, wie zou er ooit koning willen zijn?

Ik hoor de klokken van Jeruzalem luiden
De koren van de Romeinse Cavalerie zingen
Wees mijn spiegel, mijn zwaard en schild
Mijn missionarissen in een vreemd gebied

Om de een of andere reden kan ik niet verklaren Ik weet
dat Petrus nooit mijn naam zal noemen Nooit een eerlijk
woord
Maar dat was toen ik over de wereld heerste

Hoor dat de klokken van Jeruzalem luiden
Koren van de Romeinse cavalerie zongen
Wees mijn toonbeeld, mijn zwaard en schild
Mijn missionarissen op een onbekend slagveld

Voor een reden die ik niet kan verklaren
Ik weet dat Petrus mijn naam niet zal afroepen
Nooit een eerlijk woord
Maar dat was toen ik heerste over de wereld
Oooh oooh oooh oooh