



HISTORISCHE VAARDIGHEDEN

ONDERZOEKSVRAGEN BEOORDELEN EN FORMULEREN

In historisch onderzoek zijn bronnen essentieel. Bronnen kunnen helpen bij het formuleren van een antwoord op een onderzoeksvraag of men kan bij deze bronnen een onderzoeksvraag bedenken. In deze opdracht staan bronnen uit de Tweede Wereldoorlog centraal. Bestudeer de bronnen en geef aan of de bron antwoord geeft op de volgende onderzoeksvraag: **In hoeverre voerde Adolf Hitler een totalitair bestuur over Duitsland na 1933?** Is dat niet het geval, bedenk dan zelf een nieuwe onderzoeksvraag.

bron 1 - Een brief van Fritz Dittrich aan Adolf Hitler:

‘Sehr geehrter Herr Hitler,

Als jarenlang trouw aanhanger sta ik mijzelf toe mij tot u als toekomstig vader des vaderlands te richten met een verzoek. Ik zou namelijk graag een Hitler-cigarette en een Hitler-cigarre op de Duitse markt willen brengen en daarvoor zou ik de heer Hitler willen vragen om exclusieve toestemming en het alleenrecht.’

Fritz Dittrich

bron 2 – Een gedicht geschreven door M. Hoffmann:

‘Heil Hitler!’ Met jou wil ik het wagen,
Want anderen hebben mijn droom kapotgeslagen.
Zij hebben gelogen, de juiste koers niet gevonden,
Wat ik door noodmaatregelen zelf heb ondervonden:
Het kan geen Duitse regering zijn,
Die van zijn volk het laatste neemt
Met wat naar een paapse glimlach zweemt
En van verre een tevreden schijn.

bron 3 – Anne Frank schreef op 9 oktober 1942 in haar dagboek:

‘Westerbork moet vreselijk zijn; voor honderden mensen één wasruimte en er zijn veel te weinig wc’s. De slaapplekken zijn alle door elkaar gegooid. Mannen, vrouwen en kinderen slapen samen. Men hoort daardoor van verregaande zedeloosheid, vele vrouwen en meisjes, die wat langer verblijf houden, zijn in verwachting. Vluchten is onmogelijk; de meeste mensen uit het kamp zijn gebrandmerkt door hun kaalgeschoren hoofden en velen ook door hun Joods uiterlijk. Als ’t in Holland zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en barbaarse streken leven, waar ze heengezonden worden.’

bron 4 – Bewerking van de radiotoespraak van koningin Wilhelmina op 5 mei 1945:

‘Mannen en vrouwen in Nederland,

Onze taal kent geen woorden voor wat in ons aller hart omgaat in deze uren van bevrijding van geheel Nederland. Eindelijk zijn wij weer de baas op eigen erf en in eigen huis. Verslagen is de vijand, van oost tot west, van zuid tot noord; verdwenen zijn het vuurpeloton, de gevangenis en het martelkamp. [...] Vervuld met diepe eerbied en bewondering breng ik u allen hulde voor uw verzet, waarin gij al die lange, bange jaren zo schitterend hebt volhard, een verzet dat u heeft samengesmeed tot een eendrachtig, ondeelbaar volk, dat zich bewust is van zijn roeping.’

bron 5 – Een bron over de Amerikaanse atoombom op Hiroshima:

‘Tijdens de ontploffing van de atoombom op Hiroshima vielen er ongeveer 78 000 doden en 130 000 gewonden. Tot 1950 steeg het aantal doden door stralingsziekten naar 200 000. Tussen 1950 en 1980 kwamen er nog 97 000 doden bij. Tijdens de ontploffing liep de temperatuur op tot enkele miljoenen graden Celsius. De explosie brak ramen op een afstand van 15 kilometer. 90 procent van de gebouwen op 3 kilometer afstand was verkoold en in een straal van 2 kilometer rond de ontploffing bleef niets overeind.’

bron 6 – Een brief geschreven aan Adolf Hitler:

‘Unserem verehrten Führer!

Onze kleine Rita zou de Führer graag met een ‘Heil Hitler!’ willen begroeten. Daarom nemen wij de vrijheid u een foto toe te sturen waarop ze de Duitse groet brengt met haar opgeheven handje. Ze is tien maanden oud en de jongste van vijf kinderen. Als je haar een foto laat zien van Onkel Hitler, dan steekt ze meteen haar rechterhandje omhoog. Wanneer het niet onbeleefd of teveel gevraagd is, zouden wij dan om een antwoord mogen vragen? We willen graag weten of u de foto hebt gekregen en of u hem leuk vindt.’

In aller Hochachtung stets deutsch mit deutschem Gruss.

Heil Hitler!
