



# HISTORISCHE VAARDIGHEDEN

## POLITIEKE, ECONOMISCHE EN CULTURELE GESCHIEDENIS HERKENNEN

Portugezen en Spanjaarden waren de eerste Europeanen die op grote schaal op ontdekkingsstocht gingen. Zij waren eeuwen ervoor in aanraking gekomen met de meest prachtige producten uit het oosten. Omdat deze producten echter alsnog duurder werden (peperduur) door onder andere de vele tussenhandelaren, zagen zij geen andere optie dan zelf een handelsroute richting het oosten te vinden. De Portugezen vonden deze handelsroute betrekkelijk gemakkelijk. De Spanjaarden hadden minder succes. Uiteindelijk lukte het Christoffel Columbus niet om een westwaartse handelsroute richting Azië te vinden. Wel ontdekte hij een geheel nieuw continent. Na hem vertrokken vele andere Spanjaarden. Al deze conquistadores hadden eigen motieven om op reis te gaan. Zij schreven hier vaak over in brieven en reisverslagen. Lees de fragmenten uit brieven en verslagen hieronder. Geef per bron aan:

- wat voor een *soort* motief in de bron wordt genoemd (meerdere soorten motieven per bron zijn mogelijk) en;
- om welk motief/welke motieven het dan gaat (met een citaat).

**bron 1** - Bernal Diaz del Castillo over een gesprek tussen Cortés en de Azteekse koning Montezuma: 'Bij monde van onze tolk zei Cortés half lachend tegen Montezuma: "Mijnheer Montezuma, ik begrijp niet hoe een machtig heer en wijs man als u Edele niet ziet dat die afgoden van jullie geen goden zijn maar verwerpelijke dingen, duivels genaamd. En opdat u Edele dat inziet en alle priesters dat goed begrijpen, vraag ik u een gunst te bewijzen en het goed te vinden dat wij boven in deze toren een kruis oprichten, en in een deel van deze tempels [...] en u zult zien hoe bang die afgoden, die jullie misleid hebben, daarvoor zijn." Montezuma antwoordde geërgerd: "Als ik had gedacht dat u zoiets oneerbiedigs zou zeggen als u hebt gezegd, had ik u mijn goden niet laten zien; wij weten dat ze goed zijn; ze geven ons gezondheid en water en goede oogsten, regens en overwinningen, zoveel als we willen, en we moeten hem aanbidden en aan hen offeren.'"

---

---

---

**bron 2** - Uit een verslag van Christoffel Columbus van zaterdag 22 december 1492:

'Toen het dag werd hees hij de zeilen, teneinde de koers te varen die nodig was om de eilanden te zoeken waar volgens de indianen veel goud moest zijn, en daarbij zouden eilanden zijn die meer uit goud dan uit aarde bestonden. Maar het weer werkte niet mee en hij zag zich gedwongen om andermaal het anker uit te werpen. De heerser over deze streek, die daar in de buurt zijn verblijf had, zond een grote kano met een volledige bemanning, om de Admiraal uit te nodigen hem in zijn land te bezoeken, waar hij hem al wat hij bezat ter beschikking zou stellen. Met zijn vazal stuurde dit opperhoofd een gordelriem mee en daaraan hing in plaats van een beurs een masker met twee grote oren en een neus van bladgoud. De Admiraal besloot om de volgende zondag naar die plaats te vertrekken, hoewel het niet zijn gewoonte was om dan een haven te verlaten. Nu echter werd hij bewogen door de hoop dat deze volken in de toekomst christenen zullen worden. Ze lijken daar zelf naar te verlangen, terwijl het ook de wens is van de koning en koningin van Castilië.'

---

---

---

**bron 3** - uit een verslag van Christoffel Columbus van maandag 12 november:

'Hij vertelt dat hij op de vorige zondag, 11 november, er veel voor gevoeld had een aantal van de bewoners van de rivieroever te vangen om ze mee te nemen naar de koning en de koningin, zodat ze onze taal zouden leren spreken en wij zodoende meer te weten zouden komen over hun geboorteland. Na hun terugkeer, nadat ze ons geloof en onze gewoonten hadden overgenomen, konden ze dan de woordvoerders van de christenen zijn. Ze zijn heel zachtmoedig en weten niet van het bestaan van kwaad. Ze moorden niet en ze stelen niet. Ze hebben geen wapens en zijn enorm schuw. Ze zijn ervan overtuigd dat wij uit de hemel komen. Dit moet voor Uwe Koninklijke Hoogheden een aansporing zijn om te besluiten deze mensen te bekeren tot het christelijke geloof. Ik ben van mening dat, als daar eenmaal een begin mee is gemaakt, het niet lang zal duren of U zult een menigte van volkeren bekeerd hebben tot het christelijke geloof, en omvangrijke gebiedsdelen met grote rijkdommen en met hun bewoners hebben gewonnen voor Spanje. Want het lijdt geen twijfel dat er in die landen een massa goud is.'

---

---

---